

De nichtenavond van 11 juni 2009

Donderdag 11 juni 2009 was al weer de derde nichtenavond van de meisjes van Theo van Corse. Deze keer aan de Regenboogweg 4 in Nieuwe Wetering.

Tante Riet had als vervanging van tante Alie (die zat in het verre Noorwegen) tante Nel uitgenodigd. Van tante Rina waren de zussen Erna, Anja, Carla en Ria er. Joke en Miryam van tante Jo kwamen langs. En Jacqueline en Pauline van oom Niek zaten aan. De overige nichten hebben een prima avond gemist.

Er was het een en ander te bewonderen aan verbouwing. Tenslotte was er ongeveer 40 m2 bijgekomen en konden alle familieleden ruim zitten. De rode keuken werd zeer gewaardeerd. En de muziekkamer kon op instemming rekenen.

Na de koffie met een van Corse koekje kwamen al snel de borrel en de frisdrank in gelijke mate verdeeld op tafel. Wat te knabbelen (rauwkost) en te smeren (toastje brie en zo) er bij en het feest kon losbarsten.

Het werd een hele gezellige avond met veel wilde verhalen, heel veel gelach, lekker geklets, een story van stelend personeel wat je naast het zakelijk ongemak veel persoonlijk verdriet kan bezorgen, wat gaan we doen met de vakantie, ga eens langs bij de kringloopwinkel in de oude veiling (en koop een jasje voor je man) en steun tegelijk de voedselbank, een gezellig weekend kamperen met hemelvaart en nog heel veel meer.

En het duurde lang eer het weer rustig was aan de Regenboogweg. Wie had er ook weer een krantenwijk 's morgens om 5.00 uur. Oei, dat werd lastig de volgende (dezelfde?) morgen.

Dames, bedankt voor de gezelligheid weer.

En hopelijk tot een volgende nichtenavond in 2010.

Dan is er geen familieblad meer om het aan te kondigen. Maar wellicht kan dat dan gewoon via de email gebeuren. Geef nog even je emailadres door bij pmmeer@hotmail.com als dat nog niet bekend was daar.

Bedankt voor alle leuke dingen die werden meegebracht voor de gastvrouw. Wat gegeten kon worden is gegeten (lekker), wat gedronken kon worden is gedronken (ook lekker) en de bloemen zijn inmiddels uitgebloeid. Jammer. Maar de mooie herinnering blijft.

Met familiale groeten van
Jacqueline van Niek van Theo van Corse.

DENK
POSITIEF